

Intochtslied op mel. 841

1. Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons togedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst,
de mede-erfgenaar.

2. Geroepen om te leven
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade
het donker al voorbij