

Lied op mel 215 (Martha dat is Ontwaak o mens.....)

1. Mijn lief plantte een wijngaard aan
en deed er duizend ranken staan
aan eedle stokken, fijn van blad,
het beste dat de aarde had.

4. Zo zwoegde hij een lente lang;
maar toen de tijd der vruchten kwam,
bloeide de gaarde wild en zuur,
geen tros was goed binnen haar muur.

5. Wat zal Hij doen, mijn lief, mijn God,
doet Hij zijn gaard verworden tot
een wildernis vol netelbrand,
een wijkplaats voor het wild van 't land?

6. Het zou zijn goede recht zijn, want
Hij is de eigenaar van 't land
en jij bent zelf, Jeruzalem,
de tuin, het eigendom van Hem.

7. Let goed op wat voor vrucht je draagt,
en of je wel mijn lief behaagt
met duizend ranken, tot zijn eer,
o wijngaard van de lieve Heer!