

1. Wil je op-staan en Mij vol-gen als ik noem je naam?
 Wil je die-nen in 't ver-bor-gen, zon - der roem of faam?
 Wil je le-ven op de wind, broos en kwets-baar als een kind?
 Zul je ge-ven wat ik vind in jou en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
 Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
 Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
 Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

4. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.